

Gedenken wij in ons gebed

GAIT MULDER

echtgenoot van Zus Mensink.

Gait werd geboren op 20 december 1909 te Losser en hij overleed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 23 februari 2000 in het verpleeghuis VTO te Losser. Na een plechtige uitvaartmis op 28 februari 2000 in de St. Nicolaaskerk te Denekamp volgde de crematieplechtigheid te Usselo.

"Ik ben het levende Brood. Wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven" (Joh. 6, 51.58)

Zoals hij heeft geleefd, zo is hij ook gestorven. Gait was een mens, die niet graag op de voorgrond trad. Hij was enigszins stil van karakter. Als oudste uit een gezin van elf kinderen leerde hij de kracht van het eenvoudige en van het gewone in het leven. In 1936 trouwde hij Zus met wie hij vele jaren mocht delen. Hij was een zorgzame vader voor z'n beide dochters. Het gezin had in zijn ogen een grote waarde. Het liefst was hij thuis, in z'n vertrouwde omgeving. Hij hield van fietsen, een bezoekje aan z'n broers of zo maar een

wandeling met z'n lievelingshond Loek. Veel tijd werd aan de tuin besteed. Vader hield van een rokertje. Van de kleine dingen van het leven kon hij volop genieten.

De laatste twee jaar vond hij een nieuw thuis in het verpleeghuis VTO te Losser. Velen hebben hem daar met grote liefde en zorg ter zijde gestaan. De bezoeken van moeder en van anderen hebben hem gesterkt. Zeker toen het moment kwam dat hij niet meer kon lopen. Het was voor hem een grote beproeving. Vader was een gelovige mens, die altijd trouw met de Kerk verbonden was. Gesterkt door de ziekenzalving is hij in de namiddag van de 23ste februari rustig ingeslapen voor het andere leven.

Heer, schenk hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. Amen.

Voor uw gebed en uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze vader, opa en overgrootvader danken wij u van harte. Het doet ons goed in deze dagen van afscheid.

Zus Mulders - Mensink
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.