



Heer  
Uw wil geschiede



In dankbare herinnering aan

## Geertruida Hendrika MULDER

echtgenote van Hendrikus Hermannus BIJEN

Zij werd op 27 september 1902 te Weerselo geboren. Op 20 januari 1975 is zij, gesterkt door de sacramenten der zieken, in het r. k. ziekenhuis te Oldenzaal overleden. Haar lichaam hebben wij 24 januari begraven op het parochiekerkhof van Weerselo.

In onze herinnering zal zij blijven voortleven als de zorgzame vrouw en liefdevolle moeder, die altijd blij en opgewekt was en - gedurende meer dan 50 jaren - vol hartelijke toewijding voor man, kinderen en kleinkinderen.

Groot was haar geloof en groot ook haar verering voor Maria. Niemand kon haar er van weerhouden om met de laatste processie naar Kevelaer mee te gaan, ofschoon haar gezondheid toen al te wensen overliet. Heeft zij meer dan de anderen de ernst van haar ziekte ingezien? Zij werd ernstig en stil. Ongetwijfeld heeft zij zich in die maanden voorbereid op haar verschijnen bij God. Moge haar oprecht christelijk geloof ons steeds tot voorbeeld zijn. En moge God haar belonen met de eeuwige rust.

H. Maria, bid voor haar.

Voor Uw medeleven bij het overlijden en de  
begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Bijen-Steggink