

Bid voor de Ziel van Zaliger
GERARDUS MULDER,

echtgenoot van

MARIA EKELHOF,

geborente Weerselo 24 Jan. 1847 voorzien van
de H. Sacramenten der Stervenden overleden
te Denekamp 4 Januari 1928 en begraven
7 Januari d.a.v. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op
de wegen der gerechtigheid gevonden worden
Spr. XVI : 31.

Gedenk o Heer, hoe ik voor U heb ge-
wandeld in waarheid en met oprecht hart
gedaan heb, wat U welbehagelijk was.

IV Kon. XX : 3.

Daarom o Heer, doe met mij naar Uwen
wil en gebied, dat mijne ziel in vrede ont-
vangen worde.

Tob. III : 6.

In vrede en kalmte scheidde hij van hier
in de vertrouwvolle hoop, dat zijn dood de
overgang zou zijn tot een beter leven.

Wij hebben hem bemind, verlaten wij hem
niet alvorens wij hem door onze gebeden in
het huis des Heeren hebben binnen geleid.

H. Aug.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen afl.)

Zoete Heer Jezus. geef hem de eeuwige
rust.

ONZE VADER — WEES GEGROET.