



Gedenk bij de viering der H. Eucharistie en in Uw gebed.

HENDRIKUS MULDER
weduwnaar van
Francisca Peters

Hij werd 28 mei 1888 te Weerselo geboren. Na gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der zieken overleed hij 31 juli 1975 te Denekamp. Op 5 aug. d.a.v. hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het r.k. kerkhof te Noord-Deurningen.

In zijn tijd het dagelijks brood voor een groot gezin verdienen was in hele opgave. Dat betekende lange dagen maken, hard werken en zware arbeid verrichten. Samen met zijn vrouw heeft hij die moeilijke taak bewonderenswaardig volbracht. Wij zijn hem dankbaar dat hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gewerkt heeft om het leven van zijn kinderen zo gelukkig en zo goed mogelijk te maken.

Wij hopen en geloven dat hij nu bij moeder, die hij de laatste jaren zo erg gemist heeft, gelukkig mag zijn bij de Vader in de Hemel en dat Deze hem overvloedig mag belonen voor al het goede dat hij voor ons gedaan heeft.

- " Hij wist wat werken was
- " en waakzaam gadegeslagen
- " al 't geen, hem toevertrouwd,
- " bij nachten en bij dagen
- " bekommerde zijn hart
- " vol edele vromigheid (Gezelle)

Voor Uw blijken van deelneming bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve vader en opa betuigen wij U onze hartelijke dank.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

DENEKAMP, augustus 1975