

Ter dankbare herinnering aan

## HENDRIKUS MULDER

echtgenoot van

### Charlotte Hasler

Op 29 augustus 1920 werd hij te Losser geboren. Nadat hij gesterkt was door het H. Sacrament der Zalving, overleed hij 18 juli 1974 in het r.k. ziekenhuis te Oldenzaal. De 23e juli hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op 't r.k. kerkhof te Noord-Deurningen.

Hij heeft op 'n prachtige wijze van het leven genoten. Als hij maar even vrije tijd had trok hij de natuur in, waar hij nooit op uitgekeken raakte en waarvoor hij steeds in verwondering stond. Hij zag de schoonheid van planten en dieren waar anderen aan voorbijkeken. In zijn huis zal nog lang te zien zijn, dat hij op gebied van tekenen en schilderen rijke talenten had

Maar zijn vrouw en kinderen zullen zijn vroegtijdig heengaan zwaar voelen. Want bovenal was hij 'n goede man en 'n zorgzame vader. Samen met zijn vrouw heeft hij hard voor zijn kinderen gewerkt. Zij hebben geprobeerd door voorbeeld en leiding te geven hun kinderen de goede weg in het leven te wijzen. God moge onze dierbare, die geprobeerd heeft U in zijn leven te dienen, nu de vreugde van uw huis genieten.