



ECCE HOMO

**TER WILLE VAN UWE H. WONDEN, O JEZUS,
ONTFERM U OVER DE ARME ZIELEN**

GEDENK BIJ UW GEBED
**HENDRIKUS ALEXANDER
MULDERS**

Echtgenoot van
JOHANNA NEUHAUS

geboren te Silvolde 25 Mei 1896; overleed hij te Doetinchem in de R.K. Ziekenverpleging na een kortstondige ziekte op 3 December 1954 en op 7 December d.a.v. werd hij op 't R.K. Kerkhof te Silvolde begraven.

Hij, die anderen de tijding bracht, mocht wellicht nu zelf de boodschap venemen: „Welaan goede en getrouwe dienaar, ge waart een godsdienstig en zorgzaam vader, een stipt en ijverig-beamte, een hulpvaardig en blij medemens; kom binnen in 't Rijk dat voor U is bestemd.”

In de Adventstijd gaf hij zijn ziel aan zijn Schepper terug. Dan zingt de Kerk: „Waarom zijt ge zo bedroefd? Waarom zo door smart overweldigd? Ik zal toch Uw Redder zijn; vreest niet, want ik ben Uw Heer en Uw God.”

Mijn goede vrouw en dierbare kinderen, Uw liefdevolle zorgen in mijn laatste dagen zijn er borg voor, dat ge me dagelijks blijft gedenken bij Uw gebed. Weet, dat goed sterven betekent: leven met Christus. Daar bereid ik U een plaats.

Weest een met mij in offerzin zoals we een waren in de liefde. Bewaart de onderlinge liefdeband, dan wacht ons een blij wederzien.

Heilige Maria, aan 't einde van 't jaar aan U toegewijd moogt Gij hem geleiden ten eeuwige leven.

Geloofd zij Jezus Christus.

Hij ruste in Vrede.