



Groet de dageraad,
want God is Licht.

„God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst”.

Dankbare herinnering aan
Johanna Geertruida Oude Mulders
weduwe van
Johannes Hendrikus Welhuis

Zij werd geboren op 28-2-1907 te Weerselo. Zij heeft vele jaren in De Lutte gewoond. Na gesterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der Zieken, ontsliep zij vredig op 9-3-1983. Op 11-3-1983 hebben we op het parochiekerkhof van de H. Plechelmus te De Lutte haar lichaam aan de aarde toevertrouwd in het geloof dat zij nu leeft bij haar Heiland in de eeuwige vrede.

Na een arbeidzaam leven volgde er een periode van rust, waarvan ze met volle teugen heeft genoten, maar de ziekte die haar volgde, sloopte haar vroeger zo gezonde lichaam dat het zinderogen achteruit ging.

Ze klaagde nooit. Ze was zonder veel woorden toch dankbaar aan degenen bij wie ze de laatste jaren graag thuis was en die haar zo nodig verzorgden.

Moge God, haar liefde, haar zorg, haar belangstelling en toewijding aan haar huisgenoten en kinderen die ze als de hare beschouwde, bekronen door haar op te nemen in Zijn eeuwige heerlijkheid.

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw medeleven tijdens ziekte, overlijden en begrafenis van onze dierbare huisgenote Tante Annie.

Familie Oude Mulders
Familie Welhuis
Familie Winter
Familie Euverman-Winter