





Herinnering aan

CAREL HENDRIK MULLER

Hij werd geboren te Arnhem op 12 december 1888. Door het sacrament van het huwelijk was hij verbonden aan

WILLEMINA JOHANNA RUEPERT

met wie hij de zorg en het geluk van zijn gezin beleefde. Hij was een man van weinig woorden — misschien wel, omdat hij wist dat veel spreken lijden kan veroorzaken — maar een rechtvaardige met een groot, luisterend hart. Op 10 maart 1969 hebben wij hem gesterkt met het sacrament der zieken, hij was tevreden, en wist zich omringd door de bezorgdheid van zijn vrouw en kinderen. Toen de Heer van Leven en Dood hem op 12 maart 1969 in het katholiek ziekenhuis te Hengelo (O) opriep om THUIS te komen, was hij wakend en bereid. Wij hebben zijn plechtige uitvaart gevierd in de Paus Joanneskerk te Hengelo (O) op 14 maart d.o.v., waarna wij zijn lichaam op het r. k. kerkhof te Hengelo (O) aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd.

Heer, toen U hem kwam halen om bij U te zijn, was dat een doffe slag, die ons leven leeg maakte. U vindt het toch niet erg, Heer, dat wij verdrietig zijn; U weet immers hoeveel wij van hem houden!

Door ons verdriet heen zijn wij U dankbaar, dat wij hem zo lang mochten kennen en liefhebben. Heer, wil ons de openheid voor Uw Wil verlenen, zodat wij met heel ons hart gaan openstaan voor Uw zorg en liefde voor Uw mensenkinderen.