



*Rust zacht
lieve papa*



Wij willen in ons gebed nog eens
met liefde denken aan

Georgius Maria (George) Muller

Hij werd geboren te Glanerbrug op 20 oktober 1944. Voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken en omringd door zijn gezin, is hij op 13 november 1997 in alle rust ingeslapen in het ziekenhuis te Enschede.

Na de uitvaartmis in de Parochiekerk van O.L. Vrouwe van de Allerh. Rozenkrans op 18 november te Glanerbrug, heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium te Usselo.

Zijn gezin speelde in George's leven een centrale rol. Hij nam in het gezin een bepalende plaats in. Zijn kinderen waren zijn allergrootste trots. Het gaf hem in zijn laatste weken veel rust dat Frank en Manon "op de plaats" zijn. Hij ging daar in zijn bescheidenheid voorbij aan het feit dat zij hun opleiding en positie aan hem en mama te danken hebben. In een familie zonder enige academische traditie was het een buitengewone prestatie zijn kinderen daartoe te stimuleren.

Op het menselijke vlak bleef George altijd zichzelf. Hij was, in de traditie van de familie Muller, een rechtlijnig en consequent mens. Hij had een

nuchtere kijk op het leven en hield niet van overbodige franje. Hij was een man van weinig woorden, die niet graag een beroep op anderen deed. Gekoppeld aan zijn principes en eerlijkheid maakte hij het zichzelf niet altijd even gemakkelijk. Na een leven van bescheidenheid en zorg voor zijn gezin was de tijd aangebroken samen met Marina nog meer van het leven te gaan genieten. In afwachting van zijn VUT leefde hij van vakantie tot vakantie. Rusland, Spanje, Schotland, Oostenrijk, Hongarije en Italië zijn enkele plekken die hij de laatste jaren nog samen met Marina heeft mogen ontdekken. Graag had hij die lijst nog uitgebreid. Als hij niet op zijn werk of vakantie was, las George de krant of werkte hij in de tuin. Hij genoot intens van het huiselijk leven en fietste graag met Marina en zijn kinderen. Gedurende zijn ziekteproces heeft hij veel steun gehad aan zijn rotsvaste geloof. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een in-goede man als George zomaar uit ons midden weggerukt is.

Papa bedankt voor alles.

Hoewel George bij leven niet een man was die graag in de belangstelling stond, is uw aanwezigheid voor ons een grote steun geweest. Hartelijk dank daarvoor.