



100 60



Bid voor de Ziel van Zaliger
GERARDUS MULLER,

Weduwnaar van
JOHANNA GERTRUD GLEIS.

Geboren te Weerselo 3 Juni 1863,
na voorzien te zijn van de H.H.
Sacramenten der Stervenden
overleden te Glanerbrug 2
Sept. 1930 en 5 Sept. d.a.v.
begraven op het R. K.
Kerkhof aldaar.

In mijne langdurige ziekte heb ik ingezien de ijdelheid en nietswaardigheid der aardsche vergankelijke dingen; begrepen meer dan ooit het eene noodzakelijke: God beminnen en Hem dienen.

Gij, mijn familieleden, huisgenooten die ik achterlaat, vergeldt het goede dat ik U deed, door een blijvend gebed voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

ONZE VADER — WEES GEGROET.