



*Het is moeilijk te begrijpen
waarom zo vroeg, zo snel?
Niemand onmisbaar?
Voor ons ben je dat wel.
Bedankt voor al het fijne
dat jij ons hebt gebracht.*

'n Fijne en dankbare herinnering aan:

**GERHARDUS JOHANNES
MULLER**

echtgenoot van
ANS MULLER-VELDBOER.

Gerrit werd geboren op 13 oktober 1925 te Losser. Na vele ziektes en operaties waarbij hij liefdevol verzorgd werd door zijn vrouw, is hij toch vrij plotseling gestorven op 1 mei 1992 in zijn huis aan de Akkerkers in Oldenzaal. Waarna op 6 mei te Usselo zijn crematie plaatsvond.

Gerrit was een joviaal en rechtvaardig man met veel vrienden. Hij was goedmoedig van aard, zijn eigen mening stak hij echter niet onder stoelen of banken.

Hij gaf veel om een hechte familieband; zijn vrouw Ans, de kinderen, maar vooral de kleinkinderen waren voor hem onmisbaar.

Pa genoot van zijn leven. Handig als hij was, deed hij alle klussen in en om het huis zelf. Ook anderen deden nooit tevergeefs een beroep op hem. We zullen dit niet meer zien.

Vele operaties heeft papa ondergaan waarbij Ans en de kinderen veel moeilijke dagen hebben doorstaan, toch hebben Gerrit en Ans vele gelukkige jaren gehad, zij waren met hun allen onafscheidelijk.

Gerrit was een diepgelovig man, hij was ervan overtuigd dat God hem in Zijn armen zal sluiten.

Gerrit, jij hebt de reis volbracht, maar je blijft toch dicht bij ons. Want jij was iemand om niet te vergeten.

Bij velen hebben wij troost en steun gevonden. Wij danken U daarvoor.

Ans Muller-Veldboer
Els - Joop Karin en Marcel
Carla - André Ellen en Anne