



Een dankbare en fijne herinnering aan

## **Gusta Muller**

Zij werd geboren op 28 maart 1922 in Losser.  
Op bijna 87-jarige leeftijd overleed ze  
in het ziekenhuis te Enschede.

Gusta hield van de natuur: met name de zandbergen trok haar zeer aan. Fietsen en wandelen stonden voortdurend op haar programma. Daarnaast zwom ze geregeld met haar vriendinnen. Toen het bewegen niet meer ging was ze op haar scootmobiel aangewezen. Ze was erg gesteld op haar vrijheid.

Gusta kon goed en veel praten en was van alle menselijke zaken goed op de hoogte. Ze was ook godsdienstig; het geloven stond bij haar bovenaan de lijst. Geloven doe je in mensen, zo was haar houding. Geloven deed ze vooral ook in mensen, die dicht bij haar stonden, Pauline en Henk en natuurlijk Koen en Karen, Oma's trots. Zeker nu ze studeren en zelfstandig door het leven willen gaan. Haar grootste wens was om het nieuwe huis van Karen en Jan-Hendrik te bewonderen en te zien hoe Koen en Freeke terecht komen.

Wij weten dat ze nu bij God is. Oma was een godsdienstige vrouw en dat zal haar ten goede komen, herenigd met haar man.

Voor uw meeleven zijn we u erg dankbaar.

Pauline en Henk  
Koen en Freeke  
Karen en Jan-Hendrik