





Met veel liefde willen wij blijven  
denken aan

### HANS MULLER

geboren te Glanerbrug  
op 4 september 1945  
overleden te Utrecht  
op 24 maart 1994.

Na de Eucharistieviering in de  
parochiekerk hebben we afscheid  
van hem genomen en te ruste  
gelegd op de begraafplaats te  
Glanerbrug.

Toch nog onverwacht hebben we af-  
scheid moeten nemen van mijn lieve  
man en onze vader.

Nooit hadden we gedacht dat je ziekte  
zich zo zou openbaren, toch voelde je  
zelf dat 't niet goed ging.

Je nam bewust afscheid van alles wat  
je lief was, je gezin, je familie, kegel-  
vrienden, je vrienden.

Het betekende veel voor je en je genoot  
zo van dat alles.

Nu is er een eind aan je lijden.

Ook op jouw "Goede Vrijdag" volgt een  
Paasmorgen.