



478

CASM

Teedre Moeder, bron van liefde,
Och, of ook myn hart doorgriefde,
Wat uw harte heeft gewond.



Bid voor de Ziel van Zaliger
Hendricus Muller,

weduwnaar van

Henrica Wilhelmina Gleis eerder van
Johanna Gleis

geboren te Weerselo 8 Februari 1868 voor-
zien van de H.H. Sacramenten der Sterven-
den, overleden te Glanerbrug 17 April 1936
en begraven den 21en d.a.v. op het R K.
Kerkhof aldaar.

Moeilijke en rusteloze nachten heeft hij
doorgebracht, benauwdheden en pijnen
heeft hij doorstaan. Hij riep den naam
des Heren aan: „Gij zijt mijn God, mijn lot is
in Uwe handen”.

Gelukkig dan de ellende, die tot iets
beters leidt. Hij heeft met werken en
zorgen zijn leven doorgebracht en was
een man waardig in de gedachten der
goeden te leven. Teb. XIV.

Dierbare kinderen, hoe gaarne ik ook
bij u was gebleven, ik ben tevreden want
mijne dagen liepen ten einde; weest niet
bedroefd, want ik sterf gerust en tevreden.
Weest eensgezind onder elkander en ver-
geet mij niet in uwe gebeden.

GEBED

O God van goedheid en ontferming, zie
genadig neder op de smekingen die wij
tot U richten voor uw dienaar Hendricus
en laat hem spoedig ingaan in Uwe
heerlijkheid.

Dit bidden wij U door Jezus Christus
onzen Heer. Amen.