

wij geloven; dat hij hiervoor niet vergeefs heeft geleefd en geloofd.

Wij danken U voor deze mens, die voor ons als echtgenoot, vader en als vriend zoveel heeft betekend.

Vrede zij met hem en moge hij immer bij ons blijven, nu en in eeuwigheid.



Voor Uw blijken van deelneming, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en grootvader, betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Muller

Dankbare herinnering aan

JAN A. M. MULLER

echtgenoot van Truus G. M. Vaneker

Hij werd geboren op 14 juni 1915 in Glanerbrug. — Na een ernstige en slopende ziekte overleed hij op 29 juli 1980 in het verpleeghuis „t Kleyne Vaert" te Enschede. - Voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij God gedankt tijdens de Eucharistieviering op 1 augustus in zijn parochiekerk van de O. L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te Glanerbrug. — Zijn lichaam hebben we allen ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar.

God, U weet beter dan wie ook hoe pijnlijk dit, toch nog plotselinge afscheid van vader is voor ons allemaal. Het is moeilijk hier in weinig woorden, weer te geven wat hij voor ons heeft betekend.

Hij was een lieve, zorgzame en een eerlijke man, die zijn leven lang, zich heeft ingezet in het belang van zijn omgeving. Het middelpunt hierin waren zijn vrouw en kinderen, waarmee hij samen lief en leed heeft gedeeld.

De laatste jaren kwamen hierbij zijn kleinkinderen, waarvoor hij 'n liefdevolle grootvader was.

Hij heeft altijd hard gewerkt in zijn slagerij, waar hij door zijn bescheiden, en humorvolle omgang voor velen een begrip was geworden.

Trouw was hij ook aan de Kerk, die hij liefhad en waarbij hij zondags vreugdevol de liturgische gezangen in zijn parochie-kerk zong.

Hij had zijn werk opgegeven wegens gezondheidsredenen en in de korte tijd die hem nog restte, wilde hij zoveel mogelijk genieten van zijn gezin en omgeving. — Hij zag op tegen het ziekenhuis en verpleegtehuis, die hij zoveel mogelijk ontvluchtte door bijna dagelijks thuis te verblijven. — Hier laat hij nu een lege plaats achter bij zijn dierbare vrouw en gezin, waarvan hij met een gerust hart afscheid nam.

Goede God, wij vragen U in hetzelfde geloof en vertrouwen als van de overleden mens, Jan Muller, hem te ontvangen in het eeuwige leven, waarin