



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

In dankbare herinnering aan

**Johannes Gerhardus Antonius
Muller**

echtgenoot van
Lidy Evertzen

Hij werd geboren op 4 december 1921
te Lonneker en overleed op 10 mei 2003
te Oldenzaal.

Wij hebben afscheid van hem genomen
tijdens de Eucharistieviering in de
St. Antoniuskerk op 14 mei en hem daarna
begeleid naar het crematorium te Usselo.

Johan heeft zijn leven hard gewerkt. Als
oudste van 5 kinderen kwam hij bij zijn vader
in de bakkerij (Glanerbrug). Het was een fijne
tijd, maar flink aanpakken. In 1956 heeft hij
het bedrijf van zijn ouders overgenomen,
maar na 10 jaar de zaak overgedaan om het
rustiger aan te doen en samen met zijn vrouw
meer te gaan genieten van wat het leven te
bieden had.

Achttien jaar heeft hij samen met Lidy in
Amsterdam gewerkt en gewoond.

Zijn werk bestond in Amsterdam uit een fijne
kantoorbaan en hij heeft daar gewerkt tot aan
zijn pensioen.

Na zijn pensioen trok zijn hart toch weer naar
Twente, Oldenzaal. Hier woonde hij samen
met Lidy 19 jaar waarvan de laatste 6 ½ jaar
in de Mariahof.

Johan hield van de natuur. Samen hebben ze
genoten van de vele vakanties, vooral naar
Oostenrijk.

Behalve het feit dat hij graag naar sport keek,
was hij zelf ook heel sportief. Altijd veel
gewandeld en tot op latere leeftijd zelfs nog
veel gefietst.

Van de laatste jaren in de Mariahof heeft hij
genoten en hebben ze samen een fijne tijd
gehad. Met veel liefde heeft Johan de vogels
en de vissen in de Mariahof verzorgd.

Helaas werd hij in 2000 ongeneeslijk ziek en
heeft hij het met heel veel pijn nog 2 ½ jaar
volgehouden.

Met dank aan Dr. Bijland en de liefdevolle
verzorging van de Mariahof.

Voor de vele bliken van deelneming
ondervonden na het overlijden van mijn lieve
man mijn oprechte dank.

Lidy Muller - Evertzen