



Wij willen in ons gebed nog eens  
met liefde denken aan

## **Mirjam Catharina Nijhuis-Muller**

Mirjam is op 9 februari 1970 geboren in Enschede. Drie maanden na de diagnose longkanker is zij op 10 mei 2002 in alle rust ingeslapen in het M.S.T. te Enschede.

Jouw jeugd heb je grotendeels doorgebracht in Glanerbrug. In de bakkerij van jouw ouders werden hard werken en doorzettingsvermogen met de paplepel ingegoten, wat je later goed van pas kwam. Jij deed alles met trouw en toewijding. Zo heb je ruim twaalf jaar gymnastieklessen voor Avanti Wilskracht gegeven en verschillende takken van sport met name gymnastiek, handbal en hardlopen zelf beoefend. Vanaf 1987 waren jij en ik bij elkaar en vier jaar later zijn we gaan samenwonen aan de Zwarteweg. In 1994 zijn we getrouwd, dit mocht jouw vader met wie je een heel speciale band had helaas niet meemaken. Jouw moeder en oma hadden een speciaal plekje in je hart. Jij ging als oudste kleinkind nog altijd trouw met oma boodschappen halen en op zondagmorgen een kopje soep eten.

Aan de Livingstonestraat ging onze grootste wens in vervulling. Korte tijd na elkaar werden Jolijn en Milan geboren. Dit maakte ons gezin compleet. Vele kostbare momenten brachten we samen door met de burens.

Deze brachten ook haar laatste wens in vervulling. Wij kregen een ballonvaart aangeboden, een onvergetelijk lichtpuntje tijdens jouw ziekteperiode.

In je werk was je gedreven. Bij Texco heb je vele jaren met plezier gewerkt. Jouw collega's waren niet alleen belangrijk voor je op het werk maar zeker ook daar buiten. Veel interesse toonde jij in de kinderen van onze burens en vrienden. Deze hadden een grote plaats in jouw hart. In vriendschappen was jij bijzonder trouw. De vrienden hebben tot het laatst gewaakt; dat vond je fantastisch. Jouw humor liet je zelfs op je sterfbed niet in de steek. Toen Henk de laatste nacht bij je waakte, gooide je je dommelende broer een washandje in het gezicht: 'Je komt hier voor mij, niet om te slapen!'

Voor mij was je een fantastische vrouw, die me in alle keuzes altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund. Voor de kinderen was je een fantastische moeder. Tot het eind heb je gevochten Jolijn voor het eerst naar de basisschool te brengen. Dat mocht je niet meer meemaken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar iedereen die ons heeft gesteund, op welke manier dan ook.

Lieve Mirjam bedankt voor alles, je was een kanjer.

**Stefan, Jolijn en Milan**