



*„Wees getrouw tot in de dood,
en Ik zal u de kroon des levens geven”*

Gedenk Heer uw dienaar

NICOLAAS MULLER,

die op dinsdagavond 26 jan. 1965, gesterkt door het Sacrament van de stervenden, plotseling van ons is heengegaan.

Hij werd geboren en gedoopt in Emmer-Compasuum 6 mei 1906. Door heilige huwelijksbanden verbond hij zich met Maria Margaretha Wittendorp 11 april 1934.

Na de gezamenlijke Eucharistieviering hebben wij op zaterdag 30 jan., zijn stoffelijk overschot te ruste gelegd op het kath. kerkhof van Emmer-Compasuum, in afwachting van de Verrijzenis op de jongste dag.

Hij was een goede echtgenoot, en vader voor zijn gezin. Hij had een fijn ontwikkeld sociaal gevoel en stond daarom steeds voor iedereen klaar. Men deed niet gauw tevergeefs een beroep op hem. Zijn functie van lid van de gemeenteraad van Emmen stelde hem in staat zich voor anderen verdienstelijk te maken, ofschoon teleurstellingen hem ook niet bespaard zijn gebleven.

Mijn kinderen, ik ben van jullie heengegaan. Weest een troost en steun voor moeder en helpt elkaar. Vergeet het goede voorbeeld niet dat ik zo vaak getracht heb jullie te geven. Lieve vrouw en kinderen en mijn vele vrienden, tot weerziens in de hemel; daar zal geen scheiden meer mogelijk zijn.