



De pracht van Uw natuur
toont ons Uw grote liefde voor de mens.



In dankbare herinnering aan

Theo Muller

Geboren 28 april 1926
te Lonneker.

Overleden 20 september 1995
te Enschede.

We namen afscheid van hem tijdens
de uitvaartdienst in de O.L. Vrouwe
van de Allerh. Rozenkranskerk,
waarna de crematie plaatsvond te
Usselo op 27 september 1995.

Na een vrij kort ziekbed staan we nu bij
het afscheid van onze goede broer en
zwager.

Theo ging als een humorist en vrij mens
door het leven.

Zijn werk was slachthuisbediende, wat
hij graag deed.

De natuur en al het schone en mooie
hier in, was voor hem om van te genie-
ten.

Als militair moest hij in de oorlog naar
Indië. Dit bezorgde hem wel de nodige
moeilijkheden, maar het bracht hem
ook veel plezier.

Fijn dat hij dit voorjaar er nog een keer
naar toe kon om er een bezoek te bren-
gen. Dit was met een andere inzet dan
„oorlog”.

Theo was een goed mens, waar anderen
soms van profiteerden.

Wij zullen hem zeker missen, maar wij
weten dat hij nu voor eeuwig gelukkig
is, wat wij hem nooit meer kunnen ont-
nemen.

*Heer geef hem,
en allen die ons zijn voorgedaan,
de eeuwige rust.*

Wij danken u allen hartelijk voor het
medeleven en belangstelling bij het af-
scheid.

Familie Muller