





WILLY MULLER

6 september 1930

13 maart 2018

Willy is als jongste geboren in een gezin van 7 kinderen.

Hij was 11 jaar toen in 1941 zijn vader overleed.

Met zijn moeder was de band heel hecht, echt vier handen op één buik.

In 1960 begon hij zijn winkel met lampen, elektrische apparaten en witgoed, een begrip in Glanerbrug.

In '64 kwam er een monteur bij, ook een Willy Muller.

In '67 kwam Truus in zijn leven, voor Willy de perfecte vrouw, die ene uit duizenden.

Op 2 juli 1968 zijn ze getrouwd. Dit jaar zouden ze hun gouden huwelijk vieren.

Met kaarten en kegelen werden vele uurtjes gezellig gevuld, samen of met familie.

Willy is ook nog 5 jaar penningmeester geweest in onze parochie, bij pastoor Alink.

Willy, een mens met een fijn karakter, rustig, vriendelijk en erg sociaal bewogen.

De pensioentijd werd prettig gevuld met reizen, samen of met familie.

De laatste 3 jaar begonnen de problemen, hij werd stiller, vooral in gezelschap.

Twee jaar geleden is hij van het dak gevallen, met ernstig hoofdletsel tot gevolg. Vanaf dat moment ging zijn geheugen langzaam achteruit en werd de wereld kleiner.

Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.

Truus Muller-Scholten
en wederzijdse familie.