



Elly Steentjes - de Munck

* 26 april 1931 † 3 augustus 2013

Elly werd op 26 april 1931 geboren als dochter van Jan en Gree de Munck. Zij was het derde kind, dat later nog 10 broers en zussen kreeg. Vader de Munck was tuinder die samen met zijn broer druiven teelde aan de Groeneweg in de gemeente 's-Gravenzande.

Elly groeide op als een rustig meisje dat al vroeg mee moest helpen in het gezin.

Ze ging op school in De Lier wat een eind lopen was. Samen met haar moeder ging ze om 7.00 uur naar de vroegmis in de kerk in Naaldwijk.

Een afstand van wel vier kilometer.

In 1942 werden tuin en huis aan de Groeneweg afgebroken. Er moest een tankval komen.

Het gezin verhuisde naar het dorp 's-Gravenzande en later naar de Woerdlaan in Naaldwijk.

Na de lagere school ging Elly naar de naaischool. Ze was goed in kleren naaien en dat is handig in een groot gezin. Later maakte ze voor het eigen gezin alles van babykleertjes tot trouwkleeding.

Na de oorlog mochten ze terug naar de Groeneweg, waar alles weer opgebouwd werd.

Elly werd lid van de verkenners en welpenleidster, waarbij ze Piet leerde kennen.

Na vier jaar verkering trouwden ze in 1957 en gingen wonen bij de familie Kloezeman, waar op 31 augustus Conny werd geboren.

In datzelfde jaar verhuisden ze naar Erica en daar werd ze tuindersvrouw.

Vier jaar later werd Margreet geboren en weer vier jaar later zag Marko het levenslicht.

Elly hielp veel mee in de tuin. Sla snijden, tomaten plukken, komkommers sorteren enz..

En daarnaast ook nog de kinderen verzorgen.

Ze was sportief en deed aan gym, tennis, wandelen en ze heeft jaren meegefietst met de fietsvierdaagse.

Kaarten werd ook veel gedaan met de burens en de kaartdames. Ze speelde wel om te winnen.

In 1996 is de tuin verkocht en zijn ze in het dorp Erica gaan wonen.

Zo'n vier jaar geleden ging het met haar gezondheid niet goed. Ze werd vergeetachtig en haar spierfunctie ging achteruit.

De laatste tijd kon ze niet meer lopen en had veel hulp nodig.

Zaterdag 3 augustus, na een rustige dag met zelfs een wandelingetje buiten, bracht Kellie van de buurtzorg haar 's avonds naar bed. Die avond, om 20.30 uur, is ze van ons heengegaan.

We zullen je erg missen.