



Dierbare herinnering aan

## **DINIE STEGE-MUNSTER**

echtgenote van Frans Stege †

Dinie werd geboren op 3 nov. '32 te Saasveld. Na een ziekbed van enkele maanden en voorzien van het heilige sacrament der zieken overleed zij thuis op 18 november 2000.

Na een gezongen uitvaart in de St. Plechelmuskerk legden wij haar te ruste op het kerkhof in Saasveld.

---

Ma kwam uit een gezin van 8 kinderen. Ze heeft thuis gewerkt tot aan haar trouwdag. Zij huwde met Frans op 8 april 1961 en ze gingen wonen in Hertme. Ze kregen samen 1 zoon Erik.

Na een aantal jaren gingen ze weer naar haar ouderlijk huis terug. Daar kreeg ma de zorg voor haar vader en broer, dat was voor haar een zware taak, want daarnaast hadden ze ook hun loonbedrijf. Al dertig jaar heeft ze zich met veel zorg en liefde daarvoor ingezet.

Zij was een hele hartelijke en gastvrije vrouw. Velen kwamen bij haar voor een praatje en een kop koffie.

Na het overlijden van Pa kwamen er voor haar veel veranderingen. Erik en Marita kwamen bij haar wonen, hun kinderen Mark en Marlon hebben haar veel vreugde gegeven. Jammer genoeg kon ze hier maar heel kort van genieten, ze werd ziek en kans op genezing was niet meer mogelijk.

Haar liefste wens om thuis te sterven werd mogelijk gemaakt door de goede zorg van Marita. Samen hebben zij nog de dingen besproken die zij graag geregeld zag, vaak met een lach en een traan.

Zo hebben wij afscheid genomen en is ze in alle rust van ons heengegaan.

"Missen"

*dat zullen wij jou.  
zoals jij was, was er maar een.  
Je was bezorgd om alles en  
voor iedereen.*

*Jouw humor, wilskracht en  
vriendschap zullen wij niet  
snel vergeten.*

---

*Hartelijk dank aan iedereen die deze laatste weken  
met ons heeft meegeleefd.*

*Erik en Marita  
Mark en Marlon  
Westerikweg 3  
Saasveld*