





Dankbaar gedenken wij

Hendrika Aleida Grunenberg - van Munster

weduwe van
Bruno Johannes Grunenberg

Na 43 jaar in Boekelo te hebben gewoond is moeder op 1 november 1994 naar Hengelo verhuisd. Ze heeft in haar nieuwe huis slechts kort mogen genieten, want op 24 februari om 15.15 uur werd ze getroffen door een hersenbloeding.

Dit is het begin geweest van een voortdurende strijd van vallen en "opstaan". De manier waarop ze haar ziekbed onderging was waarschijnlijk wel kenmerkend voor haar leven.

Ze heeft als kind uit een groot gezin geleerd te delen en niet te klagen.

Op 2 mei 1942 is ze getrouwd en uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen. Doordat haar man vroegtijdig ziek werd heeft ze ook tijdens haar huwelijk leren knokken.

Zij heeft op haar manier geprobeerd vele moeilijke tijden te doorstaan. Dit heeft haar dan ook gemaakt tot de vrouw die ze zeker de laatste weken was, moedig, niet klagend en met een vooruitkijkenden blik.

Ze heeft mogen genieten van kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind.

Ze mag nu rusten.

Wij danken iedereen die bij het afscheid nemen van moeder aanwezig was.

Kinderen, kleinkinderen en Anouk.