



DANKBAAR OM WAT JE
VOOR ONS BENT GEWEEST

Een dankbare herinnering

Moeder werd geboren op 22 april 1926 in Overdinkel. Op 28 april 1949 trad zij met Martinus Munsterman in het huwelijk. Zeven kinderen heeft zij gekregen, waarvan zij er helaas een kind direct weer heeft moeten afstaan.

Heel haar leven heeft zij voor ons gezorgd. Altijd was zij een luisterend oor. Wijs waren haar woorden, diep haar gevoel. Tot aan het einde zijn deze goede eigenschappen bij haar gebleven.

Lieve Ans, lieve moeder en beste vriendin, het is zo jammer dat je ons hebt moeten verlaten.

Graag hadden we je nog in ons midden. Veel hadden we je nog te vragen. Wij hopen dat je nu het Licht hebt gevonden.

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.

Nu beseffen we pas wat voor bijzondere vrouw je was.

Rust zacht lieve ma, rust zacht.

Kinderen en kleinkinderen.

Valburg, 23 oktober 2001