

Fien Schothuis - Munsterman

** Overdinkel, 26 februari 1940*

† Denekamp, 17 januari 2014



"Dankbaar"

Mijn zorgzame vrouw, onze lieve moeder en fantastische oma Fien is op 17 januari 2014 van ons heengegaan. Fien is geboren in Overdinkel op 26 februari 1940. Al op vroege leeftijd is haar vader overleden en moest ze samen met haar broers en zussen aan het werk om het gezin te kunnen onderhouden. Ze werkte jaren met plezier bij confectiebedrijf Kayser in Lonneker.

Nadat ze Paul had ontmoet in Oldenzaal gingen ze trouwen op 22 februari 1963 en wonen in hun nieuwe woning aan de Jan Steenstraat in Berghuizen. Ze ging aan het werk bij haar broer Henk in de kapsalon. Ze hadden ook een gezamenlijke hobby en dat was de horeca. Samen werken in het café van de Familie Nordkamp tijdens bruiloften en partijen. Ook na hun werkzame leven kwamen ze er nog vaak om te helpen, inmiddels was toen het bedrijf overgenomen door Fien's zus, Marijke en haar man Willy, waar ze vele jaren samen mee op vakantie gingen.

Toen het bedrijf, waar Paul 25 jaar had gewerkt, ging sluiten was het dan ook niet verwonderlijk dat ze kozen voor hotel-café-slijterij de Werft in Denekamp. De eigenaars, Johan en Toos Wintels, hadden geen opvolging en waren maar wat blij met dit enthousiaste stel. Het was hard werken voor Fien, maar ze kreeg er heel veel voor terug. Bij haar had je altijd het gevoel dat ze alle tijd had, een praatje in de slijterij en achter de bar. Zowel jong en oud voelden zich welkom bij de Werft.

Nadat hun kinderen op de plek waren, verkochten ze Hotel de Werft en gingen ze wonen aan de Clematisstraat in Denekamp. Ma kon

enorm genieten van haar nieuwe huis en levensinvulling. Fijn samen zijn bij pa, vele ritjes naar eenieder die hun hulp konden gebruiken. Nooit was haar iets te veel, je kon altijd een beroep op haar doen. Gelukkig hebben ze de laatste jaren kunnen genieten van uitstapjes, zoals die keren naar de Almbtrieb in Oostenrijk en vorig jaar nog met de Zonnebloem naar Eindhoven.

Maar in februari 2012 gebeurde er iets verschrikkelijks, een herseninfarct, hun leven van samenzijn ging niet meer. Gelukkig knapte ze iets op. Haar wil en monterheid zorgden ervoor dat je je altijd behaaglijk voelde als je haar een bezoek bracht. Altijd een praatje en interesse in datgene wat er speelde.

Aan het einde van vorig jaar ging de gezondheid van Paul ook dermate achteruit dat ze samen konden zijn op de afdeling Singraven van het Gerardus Majella te Denekamp. Helaas heeft het noodlot hun niet veel tijd gegund, maar de gedachte dat Fien het zo goed vond sterkt ons.

Fantastische oma, echtgenoot en moeder bedankt voor alles...

Onze dank voor de liefdevolle zorg gaat uit naar de medewerkers van verpleeghuis St. Gerardus Majella, afd. Singraven, te Denekamp en overbuurvrouw Diny. Tevens danken wij u voor uw komst en medeleven.

Paul Schothuis, kinderen en kleinkinderen