





*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden*

In dankbare herinnering aan

Bernardus Gerardus Muntel

echtgenoot van

Mientje Haafkes

Hij werd geboren op 15 mei 1930 te Lattrop. Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken stierf hij thuis, in zijn vertrouwde omgeving, op 25 januari 2011.

Hij werd op 29 januari 2011 na de Uitvaartviering in de H.H. Simon en Judaskerk te Lattrop ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar.

Op de boerderij, waar hij opgroeide, is hij zijn hele leven blijven wonen. Op 26 juli 1967 trouwde hij met Mientje Haafkes. Samen kregen ze twee kinderen, een zoon en een dochter en vier kleinkinderen.

Hij was boer in hart en nieren en heeft altijd hard gewerkt op de boerderij. Zijn werk was

zijn hobby. Hij is er dan ook trots op dat het boerenbedrijf wordt voortgezet. Het liefst was hij met de trekker aan het werk op het land. Ook was hij graag bezig in de groentetuin en fietste hij door de omgeving.

In oktober 2010 werd bij hem een ernstige ziekte geconstateerd. Hierdoor werd het voor hem onmogelijk om zijn liefste bezigheid, het bezig zijn op de boerderij en het werk met de trekker, nog uit te voeren.

Van de zeer actieve man die hij was, werd hij iemand die hulp moest aannemen van anderen. Dit kon hij moeilijk accepteren.

Hij had altijd overal een uitgesproken mening over, was vooruitstrevend en volgde tot op het laatst vol belangstelling de ontwikkelingen op de boerderij.

Pa en opa, bedankt voor alles.

Wij willen u bedanken voor alle warme belangstelling tijdens zijn ziekte en na het overlijden.

W.A.T. Muntel - Haafkes
Jos en Mariëtte
Mark, Niek
Elly en René
Luc, Sharon