



*Denk aan mij terug
Maar niet in de dagen
van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in
de stralende zon
hoe ik was
toen ik alles nog kon.*

In dankbare herinnering aan

Gerhardus Antonius Muntel
Gerrit

*10 juni 1935 †18 oktober 2005

Terugkijkend
lijkt het leven omgevlogen
en al wat is geweest,
is onverbiddelijk voorbij.
Je mag je ogen nu voor altijd sluiten,
geen mens die je dat niet gunt,
want om te leven
was je zichtbaar veel te moe.
Langzaam maar zeker
vielen de dagen je telkens zwaarder
en duurden de nachten steeds langer.
We zagen hoe je levenskracht
langzaam van je weggleed
en niemand was in staat
die te stoppen.
Jij had jouw liefde nog graag vele jaren
aan Mini willen geven, maar helaas
mocht het niet meer zo wezen.

Ik wil iedereen bedanken voor het medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man.

Mini Muntel - Hoge Bavel