





Ter dankbare herinnering aan

Johanna Geertruida Kamphuis-Muntel

Geboren te Lattrop 24 september 1924.
Overleden te Beuningen op 15 september 2002.

Na een Eucharistieviering op 19 september hebben we haar te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Beuningen.

Vol dankbaarheid denken wij terug aan haar leven wat geheel in dienst stond van haar gezin. Ze genoot van het dagelijks leven en mocht graag in haar tuin werken en was zichtbaar verheugd als de kinderen op bezoek kwamen. Wat ze bijna wekelijks deden. Door een slopende ziekte moest ze afscheid nemen van ons allen die haar zo dierbaar waren.

Lieve vrouw, moeder en oma bedankt voor alles. Moge je inzet voor ons allen in ons verder leven.

Ze heeft samen met pa haar hele leven hard gewerkt. Er was veel te doen in en om het huis en ook nog eens de zorg voor zes kinderen. Maar niets was haar te veel. Ze stond altijd voor je klaar. En vond het gezellig als er iemand kwam. Dan werd er koffie gezet of je moest iets anders drinken. Voor de kleinkinderen was je de "spekjes oma" en je vond het mooi om ze te verwennen.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte en overlijden zijn wij u zeer dankbaar.

Gerard Kamphuis
Kinderen en kleinkinderen.

September 2002