





## Frans Muselaers

25 juni 1927

21 maart 2013

echtgenoot van Cisca Muselaers - van Beuningen

Lieverd, wat zal ik je missen.  
"Je vriendinneke"

Onze allerliefste pap en trotse opa.

"Kom binnen, wat fijn dat jullie er zijn! Ga lekker zitten, alles staat klaar."  
Zondagmiddag het hoogtepunt van de week. De kinderen en kleinkinderen komen thuis. Samen eten van mam's zondagse soep, opscheppen in de keuken lopend langs het buffet.  
Druk gepraat, naarmate de middag vordert steeds meer decibellen. En pap geniet.  
Rust was er weer op alle andere dagen, samen met mam het huis aan kant. Samen de puzzel uit de krant invullen en na de lunch samen op pad. Kilometers gewandeld, genoten van de natuur, op familiebezoek en af en toe een mooie vakantiereis.  
Na alle jaren van hard werken in de zaak was een periode aangebroken waarin aandacht en tijd voor elkaar voorop stonden.  
Marie-Louise.

---

Beste pa, wat zullen we je missen met al je hartelijkheid en gezelligheid.  
Samen met ons mam had je er een warm nest van gemaakt daar aan de Dennendreef 5.  
We zullen je missen bij alle kleine dagelijkse dingen, zoals samen de krant, even de tuin bekijken die net klaar was, het simpele geluid van harken van het grind en ga zo maar door. Pa het ga je goed en tot weerziens.  
Johan.

---

Lieve pap, wat kan ik zeggen of doen om mijn gevoel voor jou in woorden uit te drukken. Je wilde altijd voor ons zorgen, ons verwennen, vol stoppen met jouw lekkernijen, maar zelf had je niets nodig. Of toch wel: vaak langs komen en dat deden we maar al te graag.  
Pap, we gaan je allemaal erg missen, maar zoals je zelf al zei: je zal altijd dicht bij ons blijven.  
Helma.