



Ter dankbare herinnering aan

HERMANN MUSKEE

weduwnaar van Catharina Germes

Hij werd geboren te Nordhorn, 18 september 1916. Na een ongeval en weken van ziekte, stierf hij in het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede, 24 juli 1980. De Uitvaart en begrafenis vond plaats te Denekamp op 28 juli 1980.

Het is nog moeilijk te aanvaarden, dat vader en opa Muskee is gestorven. Een onverwacht ongeluk bracht hem in het ziekenhuis. Na weken van hoop en vrees met veel teleurstellingen heeft hij tenslotte de strijd moeten opgeven.

Wij bewaren een dankbare herinnering aan hem. Hij was een man met veel interesses en altijd was hij bezig.

Hij had zich nog jong uit het werk moeten terugtrekken vanwege zijn gezondheid, maar op vele manieren wist hij zich nuttig te maken. — Hij was een vriendelijke man, die meeleeft met zijn kinderen en kleinkinderen en hij hield van goede verstandhouding met de bureu.

Zijn leven was niet altijd gemakkelijk. In de kracht van zijn leven verloor hij zijn vrouw en dat heeft hem veel verdriet gedaan. Gelukkig vond hij in het huis van zijn dochter een geweldig goede opvang en hij was helemaal opgenomen in het jonge gezin.

Zijn kleinkinderen gingen hem aan het hart en hij was voor hen een hartelijke en goede opa.

Vader en opa Muskee was 'n gelovig man. Hij hield van de eenvoud van het oude geloof en al het nieuwe sprak hem niet zo aan. Hij heeft altijd aan z'n God vastgehouden en wij bidden dat hij nu bij Hem de vrede vindt.

Dat hij met zijn vrouw altijd gelukkig moge zijn. Dat God hem moge belonen voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en heeft betekend.

HIJ RUSTE IN VREDE.

---

Voor Uw bliken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze zorgzame vader en opa betuigen wij U onze oprechte dank.  
De familie.