



Wil in uw gebeden en gesprekken  
het leven gedenken van

## MIEN MUTSAERS

weduwe van  
Bart Kolen

Zij werd geboren te Tilburg op 15 november  
1897 en is, rijp van jaren, gestorven te Wijster  
op 11 oktober 1988. Wij hebben haar lichaam  
begraven te Tilburg op de begraafplaats van  
't Goirke op 15 oktober d.a.v.

---

„Een gezegende leeftijd”, dat mag wel gezegd  
worden. Toch zijn het niet zozeer de jaren die  
tellen, als we aan ons moeder en oma terug-  
denken, maar eerder de dagen, de dagen, die  
zij vulde met haar noeste arbeid, haar pure  
openhartigheid, haar slimme en heldere kijk op  
mensen en toestanden en vooral vulde zij de  
dagen en ons allen, die met haar in aanraking  
kwamen, met de trouw van haar hart.

Dat hart was sterk en klopte voor de boerderij,  
voor de beesten, maar als je goed luisterde  
hoorde je het vooral kloppen voor de mensen  
om haar heen. „Ze zat niemand in de weg”,  
integendeel, zonder haar zou het huis niet zo'n  
thuis geweest zijn voor Jan en Tiny en hun kin-  
deren.

Ook de buurt zal oma Kolen missen, de vrouw,  
die trouw naar de kerk ging en daar bad voor  
alle mensen.

Goede God, wij bidden U, verhoor haar talloze  
gebeden: dan zijn we er zeker van dat wij  
groeien in liefde en aandacht voor elkaar, want  
daarvoor heeft ze vast veel gebeden. Verhoor  
ook óns gebed en neem haar op in Uw eeuwig  
licht en schenk haar de rust van Uw nabijheid.  
Amen.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.

Jan en Tiny Kolen-Wolfs  
Bert, Kees