

†

In dankbare herinnering aan
NICOLAAS VAN DER MAAREL
geboren te Amsterdam
27-02-1902
overleden te Losser
13-11-1991
Echtgenoot van Riek Douwma.

Voor ma was hij een geweldige man, attent en zorgzaam. Muziek nam een grote plaats in, in hun leven. Hun duetten zullen in onze herinnering blijven. Voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij een geweldige vader en opa.

Amsterdammer zijnde vond hij een gewaardeerde plaats in de Losserse gemeenschap.

Hij was jarenlang met veel plezier lid van het kerkkoor van de Maria Geboorteparochie en van de Böggerlieders.

De laatste jaren van zijn leven werd hij liefdevol verpleegd in „Oldenhove”.

Moge hij rusten in vrede.