



In dankbare herinnering aan

Bernard Maas

Bernard Maas werd geboren op 27 juli 1940 in het dorp Overdinkel.

Dit dorp betekende veel voor hem, hij is er altijd blijven wonen.

In 1968 trouwde Bernard met Annie Metternich. Het huwelijk werd gezegend met de zonen Marcel en Vincent.

In het najaar 2004 werd Bernard geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte.

Als gevolg hiervan overleed hij op 8 maart 2006.

Annie, Marcel, Vincent en later de schoondochters en kleinkinderen waren hem zeer lief. Hij was trots op zijn gezin en kleinkinderen.

Bernard was iemand die erg van de natuur hield. Zijn mooie grote tuin en vooral het pluimvee was een grote hobby van hem.

De plaatselijke voetbalvereniging nam een belangrijke plek in zijn leven in.

Familie, vrienden en bekenden betekenden veel voor Bernard.

Moedig heeft hij de lange ongelijke strijd van zijn ziekte gestreden.

Tot aan het einde van zijn leven probeerde hij opgewekt te blijven en was er oog en oor voor zijn omgeving en vooral zijn gezin.

Op de dag voor zijn overlijden was hij nog aanwezig bij de verjaardag van Annie.

In de Avondwake van 10 maart en Uitvaartviering van 11 maart hebben wij Bernard herdacht en voor hem gebeden.

Daarna hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, onze vader en opa.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden zijn wij u zeer dankbaar.

Annie Maas - Metternich
Marcel en Jacqueline
Joyce - Jeffrey - Kevin
Vincent en Sylvia
Jessica - Björn