

Een dankbara en blijvende  
herinnering aan

### **Gerard Maas**

die op 15 februari 1923 in Overdinkel  
geboren werd. Hij was 45 jaar gehuwd  
met Marietje Hofste.

Op 18 april 1996 overleed hij thuis, na het  
ontvangen van het sacrament van de  
Ziekenzalving.

We hebben hem op 22 april, na een  
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te  
Losser, naar het crematorium te  
Usselo begeleid.

Vader, Gerard leefde al vele jaren met een  
zwakke gezondheid. Hij was zich dan ook  
zeer bewust van het naderende afscheid  
en hij was er op voorbereid. Gelukkig kon  
hij de verhuizing nog meemaken, zodat hij  
wist waar moeder zou komen wonen.  
Jammer dat hij er zelf niet langer van heeft  
mogen genieten. Vader was een man die  
zijn gevoelens niet goed kon uiten en dat  
was niet altijd gemakkelijk, voor hemzelf  
en voor anderen.

Vroeger heeft hij in de textiel gewerkt en  
toen hij dat door gezondheidsredenen niet  
meer kon, werkte hij nog jaren bij de ge-  
meente. Dat deed hij met veel plezier.  
Veel hobby's had vader niet. Hij hield van  
Duitse volksmuziek en zijn grootste lief-  
hebberij was voetbal. Hij volgde alle wed-  
strijden tot op de laatste dag.

We zullen hem blijven herinneren als een  
man van stiptheid en eenvoud. Wel was  
hij trots op zijn vrouw als zij er mooi uit-  
zag. Hij leefde voor zijn kinderen en hij  
volgde met belangstelling zijn vier klein-  
kinderen.

Dankbaar bevelen we hem nu aan bij  
God. Dat hij mag leven in Zijn Liefde, in  
Zijn Vreugde.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw blijken van belangstelling en me-  
deleven, betoond tijdens de ziekte en na  
het overlijden van mijn dierbare man, on-  
ze zorgzame vader, schoonvader en opa,  
betuigen wij u onze oprechte dank.

M.J. Maas - Hofste  
kinderen an kleinkinderen