

Ter herinnering aan

NOUD MAAS

die werd geboren op 23 September 1931 en van ons is heengegaan op 18 Februari 1987.

Je was mijn lieve man, onze zorgzame Papa en lieve Opa. De natuur was je leven. Kilometers heb je afgelegd om je vrij te voelen van je zorgen en je lijden. Je nam de tijd om te denken over het leven en je genoot ervan.

Voor jou was het leven een feest; wat er morgen kwam, dat maakte niet uit; alleen vandaag was belangrijk.

Je hebt altijd troost kunnen vinden bij je pony's, je tekkels en je vogels maar vooral bij je gezin.

Vrienden had je genoeg, je kon er altijd terecht om een babbeltje te maken. Werken was je lust; je deed niets liever dan dat. Iedere dag telde je af van dit jaar, dat je 25 jaren zou gewerkt hebben op 't kamp.

Het was je trots om iets te kunnen verrichten voor je gezin en voor jezelf. Het spijt ons dat je dit niet meer mee mocht maken. Noud, je

was een liefdesbron voor alle mensen, je was zoals het hoorde.

Je gaf zoveel je kon en vroeg er weinig voor terug.

De tuin stond hier in bloei, het was een paradijs voor jou maar ook voor ons. Alles wat je zag verzorgde je.

Nimmer wilde je laten merken hoezeer je om ons allen gaf, omdat je wist dat dit moment van heengaan ooit zou komen. Je probeerde hard te zijn voor jezelf en je zette door.

Noud je was een goede man, een zorgzame vader en een lieve Opa. Wij houden van jou en we zullen je missen.

We bedanken allen die hier waren en met ons meeleeften. We bedanken allen die Noud zagen als een man met een trots voor zijn gezin en zijn vrienden.

Mam
Rudie en Nellie
Sébastien, Patricia
Jan en Helmien
Ingrid en Anton