

Ter dankbare herinnering aan  
**Hendrikus Antonius van der Maas**  
echtgenoot van  
**Maria Suzanna Oude Nijhuis**  
eerder van  
**Aleida Maria Schulten**

Hij werd geboren 29 augustus 1899 te Ootmarsum. Hij overleed vrij plotseling op 27 september 1975 te Ootmarsum. Op 30 september d.a.v. hebben wij zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd in afwachting van de nieuwe Verrijzenismorgen.

Onze dierbare overledene stierf in de week, waarin in Kerk en maarschappij, de vredesweek gehouden werd en alle mensen uitgenodigd worden, daaraan mee te werken. Maar wij zullen pas vrede bewerken in huis en werkmilieu, als wij eerst vrede gebracht hebben in onszelf. Als we gestreden hebben om de baas in onszelf te zijn over jalouzie; eerzucht, hebzucht, en overmatig zingenot. Van dezulken zegt Christus: „Zalig de vredebrengers, want zij zullen kinderen van God genoemd worden, d.w.z. kinderen van God zijn.” Was onze dierbare overledene een vredebrenger? Oordeelt zelf. Was hij niet altijd mild in zijn oordeel over anderen? Was hij geen edelmoedig en evenwichtig mens, met wie iedereen graag omging! Was hij geen steun en raadgever voor zijn vrouw en familie? Trachtte hij geen vrede te brengen waar hij kon, omdat hij blijkbaar die vrede in zichzelf tot rijpheid had gebracht? Daarom mogen we met recht verwachten, dat hij -als kind van God- in het eeuwige, heerlijke, gelukkig makende Huis van zijn Hemelse Vader is opgenomen. Daar hoopt hij ons allen weer te zien.

Dierbare vrouw, zeer, zeer veel dank voor de zorg en onbaatzuchtige liefde aan mij besteed,

Enemaal zien we elkaar terug.  
Dat hij ruste in vrede.  
Onze vader — Wees gegroet

---

Wij danken U hartelijk voor Uw bliken van deelneming bij het heengaan van mijn lieve man, broer, zwager en oom

M. S. van der Maas-Oude Nijhuis  
Familie van der Maas  
Familie Oude Nijhuis  
Familie Schulten

OOTMARSUM, september 1975  
Oldenzaalsestraat 23