

Moge deze kleine herinnering U doen  
bidden voor

**BERNARDUS FRANCISCUS  
MAATHUIS**

weduwnaar van

Aleida Johanna Landewé

Hij werd geboren op 24 augustus 1902  
te Enschede.

In het Dr. Ariënstehuis aldaar is hij, ge-  
sterkt door de genademiddelen van de  
H. Kerk, in de vrede van Christus over-  
leden op 24 januari 1977.

---

*Voor Uw bliken van meeleven, onder-  
vonden tijdens de ziekte en na het over-  
lijden van onze zorgzame vader en  
opa, betuigen wij U onze oprechte  
dank.*

*Henny en Suze  
en kinderen*

Niemand van ons had kunnen ver-  
moeden, dat na de dood van moeder  
ook hij zo spoedig van ons heen zou  
gaan.

Met de grootste liefde en zorg heeft  
hij zijn vrouw steeds ter zijde gestaan  
in al de jaren van zijn huwelijk, dat zij  
ziek was en hulpbehoevend.

Dankbaar voor het meeleven van fa-  
milieleden en anderen en bijzonder voor  
de grote steun van zijn zoon en schoon-  
dochter, was hem geen offer te zwaar  
en waren zijn kleinkinderen voor hem  
een bron van vreugde.

Geheel zijn leven, waarin het kruis  
zo'n grote plaats innam, werd gedreven  
door liefde voor de zijnen, gebaseerd op  
een oer-degelyk geloof, dat zijn kracht  
zocht in de verering van de Moeder  
Gods en vooral in het meevieren van de  
H. Eucharistie, ook toen hij bijna niet  
meer kon. Wij mogen met recht dankbaar  
zijn voor deze edele mens en waarachtige  
christen en weten ons getroost door de  
belofte uit de H. Schrift: "De zielen  
der rechtvaardigen zijn in Gods hand.  
God heeft hen beproefd en ze Hem  
waardig bevonden. Zij zijn in vrede!"