



Moge deze herinnering u doen bidden voor

## **Johanna Maathuis**

weduwe van

**GERHARDUS JOHANNES HUISMAN**

Geboren te Tubbergen op 13 juni 1893, is zij gesterkt door het H. Sakrament der zieken, in Christus' Vrede overleden in het verpleeghuis "Oldenhove" te Losser 28 april 1976. Wij hebben haar 3 mei d.a.v. ter ruste gelegd op het kerkhof van de parochie van O.L. Vrouw van de Allerh. Rozenkrans te Glanerbrug.

Zij was een fijne moeder die haar hele leven vol zorg was voor haar kinderen en kleinkinderen.

De gebreken van de oude dag heeft zij met geduld en zonder klagen gedragen. Daarbij vond ze veel steun in haar geloof, en bijzonder in de eucharistie. Vanuit ditzelfde geloof bidden wij tot haar en onze God:

Goede God,

het leven van deze gestorven mens was een geschenk aan ons. U hebt het van ons teruggenomen, rijker en gaver door trouwe vervulling van de aardse taak. Omgeef deze mens met het licht van uw eeuwigheid, waar duizend jaren zijn als een dag, en laat ons, voor wie de dag soms lang valt, eenmaal verenigd worden met haar die we zo graag nog langer in ons midden hadden gehad. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze beminde moeder, groot- en overgrootmoeder, betuigen wij onze hartelijke dank,

Kinderen, klein- en achter-  
kleinkinderen