



**IN MEMORIAM.**

*Bid voor de Ziel van Zaliger*

**JOHANNA HENRICA MARIA MAATMAN**

echtgenoot van

**Gerardus Wilhelmus Oostendorp**

geboren te Deventer den 1e Mei 1876, en voorzien  
van de H.H. Sacramenten, overleden den 26e  
Juni 1927 en den 29e d.a.v. begraven op  
het R.K. Kerkhof.

Geduldig in het lijden, kalm en gelaten bracht  
zij blijmoedig aan God het offer haars levens.

Ik ben geworden als een mensch, die krachte-  
loos is, ik heb gezegd, deze verandering komt van  
den Allerhoogste! Dat Zijn wil geschiede en mijne  
ziel in vreugde ontvangen worde Ps. LXXVI.

Gij, o Heer, hebt mijn lijden in vreugde  
verwisseld, op dat mijne ziel U zinge Heer! God!  
in eeuwigheid zal ik U loven. Ps. XXIX 12-13.

Dierbare echtgenoot en kinderen, hebt dank  
voor de liefde en zorgen mij zoo mild toegewijd.  
Weest welgemoed! God zal met u zijn. Ofschoon  
ik u verlaten heb, blijf ik hierboven aan u den-  
ken. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Eenmaal  
zullen wij elkander eeuwig wederzien.

Tob. XIV, 10,

Toon ons, o Maria, na deze ballingschap de  
gezegende vrucht uws lichaams, Salve Regina

Bemind zij overal het H. Hart van Jezus!

100 dagen aflat

**Zij ruste in Vrede.**