



Dankbaar gedenken wij mijn lieve man, onze  
vader en opa

### **Gerard Oude Maatman**

Hij werd geboren op 6 juni 1918 in De Lutte. Op 21 maart 1997 werd hij gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en overleed op 13 mei 1997.

Na de Eucharistieviering op vrijdag 16 mei in de H. Plechelmuskerk te De Lutte werd zijn lichaam begraven op het R.K. Kerkhof aldaar.

Pa was als enigste kind aangewezen om zijn toekomst te leggen op de boerderij. Als natuurmens was dit het juiste beroep voor hem, hetgeen hij met veel liefde heeft gedaan. De vrijheid die hij op de boerderij vond was voor

hem heel belangrijk. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de tuin zijn grootste hobby was. De Hoogmis op zondag was vaste prik en een wekelijks hoogtepunt.

Hij stond als vader en opa altijd klaar voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Blij als hij was, als de gehele familie bij elkaar was.

Echter de laatste 6 jaren waren moeilijk en beperkten hem in al zijn handelingen en vrijheden.

Gesprekken met zijn naasten waren niet meer mogelijk tot zichtbaar intens verdriet.

Bijna 50 jaar heeft hij met zijn vrouw lief en leed gedeeld. De laatste weken waren erg moeilijk, waarbij zijn vastberadenheid en wil om te leven nog overduidelijk aanwezig waren.

Wij danken Pa voor al het goede dat hij ons heeft gegeven.

Voor uw blijken van medeleven, deelneming en de laatste eer bewezen aan mijn lieve man, onze geliefde vader en opa zeggen wij U hartelijk dank.

L. Oude Maatman - Leusink  
Kinderen en kleinkinderen

De Lutte, 16 mei 1997.