

GEDENK IN UWE GEBEDEN

de Ziel van Zaliger

Gerhardus Johannes Oude Maatman,

echtgenoot van

WILHELMINA SUSANNA GRUNDER,

geboren te Lemselo 6 Januari 1876, na meermalen gesterkt te zijn met de H. Sacramenten der Stervenden overleden in het Ziekenhuis te Oldenzaal 4 September 1919 en begraven 6 September op het R. K. Kerkhof te De Lutte.

God heeft mij beproefd, gelijk het goud in den vuuroven beproefd wordt.

Maar mijn voet wandelde op Zijne wegen; ik heb Zijn weg gevolgd en ben er niet van afgeweken. Job XXIII : 10, 11.

Zalig de mensch die de beproeving doorstaat, want als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan hen die Hem beminnen.

Jacobus I : 12.

Die in tranen zaaien zullen in vreugde maaien. Psalm CXXV : 5.

Dierbare echtgenote en kind: treurt niet over mijn sterven, want God heeft genomen wat Hij U eenmaal gegeven heeft. Nu heeft Hij een einde gemaakt aan mijn bitter lijden.

Bidt voor mij, dat Gods barmhartigheid mij spoedig de poorten des Hemels mag openen.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Onze Vader. -- Wees gegroet.