

Bid voor de ziel van

Susanna Maria Oude Maatman

geb. te Weerselo 13 Sept. 1874
overleden na voorzien te zijn van
de H.H. Sacramenten der Ster-
venden te Lemselo Gem. Weer-
selo op 25 Jan. '55 en 28 d.a.v.
begraven op het R.K. Kerkhof,
van Oldenzaal.

De rechtvaardige behoeft de dood niet te vrezen, de deugdzame zal dan het loon vinden voor haar werken.

Rustig is zij, gezegend met een hoge ouderdom, van ons heengegaan, in volle overgave aan God. In de handen des Heren heeft zij neergelegd haar leven, welbesteed en rijk aan verdiensten.

In de kracht van haar leven heeft ze gewerkt zolang het licht was. Velen genieten nu van haar wijze lessen, waarin zij velen leerde de naald te handteren, maar bovenal was haar geloof en godsdienstzin het voorbeeld, waardoor zij een kracht en steun was voor velen.

Door leeftijd en benauwenissen moest zij steeds meer werk aan anderen overlaten en waren haar handen tot werkeloosheid gedoemd, die dan veelal grepen naar haar rozenkrans, de reddingsboei, om haar geloof en vertrouwen in God te verstevigen tot de volle overgave toe „Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.

God ziet neer op Uw dienstmaagd, moge de Engelen haar begeleiden naar het Paradijs.

Mijn Jezus barmhartigheid