



Dankbaar denken we terug aan

## MARTIN MACHIELSEN

echtgenoot van ANNIE VAN RIEL

Hij is 23 mei 1912 geboren te Gorssel. Op 21 april 1977 is hij thuis te Hengelo (O) in de Heer overleden, gesteund door de H. Sakramenten der zieken. Na de Requiemmis in de Lambertuskerk vond de crematie plaats in het crematorium te Usselo op 25 april d.a.v.

---

Als man en vader heeft hij veel voor ons betekend. Hij was zo attent en meelevend. Er kon niets gebeuren of hij zag het en bood aan om te helpen. Hij had belangstelling voor iedereen, voor zijn dierbaren, maar ook voor kollega's, voor zijn werk, en mensen die hij toevallig ontmoette. Hij stond open voor wat er om hem heen gebeurde en voor de veranderingen in de nieuwe tijd. Ondanks dat hij moeilijk hoorde kon je er met hem goed over praten. Vooral was hij ook een echte dierenvriend.

Het was bij hem en zijn gezin een gezellig thuis-komen, een zoete inval. Velen zijn daar erg dankbaar voor, en hopen op 't woord van Jezus, dat diep in hem geworteld was:

„In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Ik kom terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar ik ben”.

Heer, geef hem de eeuwige rust.  
En het Eeuwige Licht verlichte hem.

Voor uw meeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man en vader, zeggen wij u hartelijk dank.

Annie Machielsen-van Riel  
Clemens Machielsen  
Alice Machielsen-Visser

Hengelo (O), april 1977  
De Wetstraat 45