





Ter herinnering aan
RICHARD MAESSEN

echtgenoot van
MONIQUE LEFERINK

pappa van
ROBIN.

Hij werd op 10 juli 1956 in Meerssen geboren. Na een ziekte-periode van ruim twee jaar is hij op 12 november 1993 glimlachend van ons weggegaan met de boodschap:
Eens zullen wij elkaar weerzien.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven, betoond bij de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en mijn pappa, danken wij U hartelijk.

Losser, 16 november 1993.

Nu ik moet gaan.

Nog zoveel bleef ongelezen,
Nog zoveel bladzijden ongeschreven,
Nog zoveel is ongedaan,
Nu al moet ik gaan.

Nog zoveel verwachtte ik.
De toekomst straalde mij aan.
Als een bloem die steeds meer opbloeid
Zo voel ik mij nu ik al moet gaan.

Nu alles is gezegd, woorden van afscheid zijn
gesproken
Goed is gemaakt wat scheef was gegaan.
Woorden van vergeving en verzoening zijn
gezegd.

Nu is het goed nu ik moet gaan.

Jullie dank ik om wie jullie waren.
Bewaar mij in jullie hart.
Leef je eigen weg in de geest van liefde en
goedheid

Nu ik moet gaan,
Naar waar jullie nog niet kunnen komen.

Eens zullen we elkaar weer zien.

Richard