



Met dankbare herinnering aan

Aleida Maria van Rheden - Magendans

sedert 26 juni 1966 weduwe van
Franciscus Johannes Hubertus van Rheden

Zij werd geboren op 12 maart 1907 te
Nijmegen en is overleden op
14 januari 1997 te Glanerbrug.

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van
de O.L. Vrouw van de Allerheiligste
Rozenkrans te Glanerbrug hebben wij haar
begeleid naar het crematorium te Usselo op
20 januari 1997.

Na een lang, zorgzaam leven van bijna 90
jaar, moeten wij afscheid nemen van onze
lieve moeder en oma.

De laatste tien maanden van haar leven
heeft zij doorgebracht op de afdeling
Esdoorn van het verpleeghuis Brugger-
bosch, waar zij liefdevol werd verzorgd.

Moeder was een eenvoudige, oprechte
vrouw, altijd bijzonder zorgzaam voor hen
die haar omringden.

Ook haar liefde voor huisdieren was groot.

Zij was gewend om zich rechtstreeks te ui-
ten en niet om dingen heen te draaien. Zij
hield ervan de dingen in het juiste perspec-
tief te zien.

De laatste jaren van haar leven, waarin
haar geheugen haar steeds vaker in de
steek liet, heeft zij toch nog veel vreugde
mogen beleven aan haar kleinkinderen.

In dankbaarheid blijven wij haar gedenken.

Voor uw deelneming, ondervonden na hat
overlijden van onze lieve moeder en oma,
betuigen wij u onze oprechte dank.

Ed van Rheden
Janine en Rheden - Budding
Kleinkinderen en achterkleinkinderen