

## Johan Marcus

Echtgenoot van Marianne Barfeld,  
weduwnaar van Jo van Beek

Geboren te Enschede 22 augustus 1938  
en daar overleden 28 oktober 2000.

Na de uitvaart in de Verrijzeniskerk  
was de crematie te Usselo.

Goede Vrienden,

Vanaf het begin van mijn ziekte wist ik dat ik geen kans meer had. De consequenties daarvan heb ik samen met mijn naasten onder ogen gezien. En samen hebben wij, zo reëel mogelijk het beste gemaakt van de tijd die ons restte. Marianne is voor mij in alle opzichten een godsgeschenk geweest. En ik wist ook dat ik niet drie kinderen had maar zes, plus een prachtige kleinzoon. Ik was er trots op. Hier Boven waak ik over jullie. Boven bij God, waar ik hoop Jo terug te zien.

Tegenover mijn medemensen was ik recht door zee, geen diplomaat maar op de

man af. Iedereen kon weten wat hij of zij aan mij had. Ik vond het onwaardig een ander naar de mond te praten. En tot het laatst wilde ik mijn zelfrespect behouden: zo zijn wij geschapen.

Wie mij kende hield van mij, wist van de ruwe bolster en de blanke pit. Ik heb steeds geprobeerd om naar vermogen anderen te helpen. Op mijn manier had ik daar plezier in. Na de dood van Jo heb ik bewust de draad weer opgepakt, want jullie waren er nog.

Hard vond ik het om na zo'n korte tijd Marianne al weer te moeten achterlaten; ik stootte daar op onverbiddelijke grenzen. Als ik iemand ongewild heb gekwetst, weet dan dat dit niet mijn bedoeling was. Nu dank ik allen die een plaats hebben in mijn hart. Pak de draad weer op en doe wat je te doen hebt.

Allen die met Johan en met ons hebben meegeleefd, danken wij van harte.

Marianne en Kinderen Marcus.