



Ter gedachtenis aan

Wilhelmus Johannes Marijnissen

echtgenoot van

Johanna Maria Verdult

Hij werd geboren te Terheijden op 3 juni 1895
en overleed te Breda, voorzien van het
Sacrament der zieken op 12 augustus 1969.

De dood behoort bij het leven. Het leven wordt niet weggenomen, maar wel veranderd. Wij geloven in eeuwig leven. Wij geloven dat Willem Marijnissen leeft en voor ons een voorspraak is bij God.

In deze man verliezen wij een goed echtgenoot, een vader die bezorgd was voor zijn kinderen, een opa, die veel ophad met zijn kleinkinderen, een parochiaan die zich op velerlei wijze inzette voor de parochie, een vroom mens die wist wat bidden was. Dankbaar gedenken wij zijn werk als collectant, zijn ijver voor de katholieke actie en het sociale werk.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij gestorven: eenvoudig, wars van alle drukte, overgegeven aan Gods H. Wil.

Beste vrouw en kinderen: ik dank jullie voor alles wat je voor mij hebt gedaan, vooral in de laatste jaren van mijn geknakte gezondheid. Onthoudt wat ik jullie altijd heb voorgehouden: blijft vertrouwen op God, wij kunnen Hem niet missen.

Kom, goede en getrouwe knecht, treedt binnen in de vreugde van de hemel. (Evangelie)