

Ter nagedachtenis aan

de Heer

ALBERTUS JOZEF MARKINK

* 15-4-'02

† 30-10-'85

sinds 13-11-'83 weduwnaar van

JOHANNA G. S. BRINKHUIS.

Vader van:

Hans, Ans, Ria, Agnes, Rob, Leo, Frans

Schoonvader van:

Willie, Job, Gerard, Marian, Bea

Opa van:

René, Erik, Petra, Sonja, Irene, Roy, Michèl,
Jeanette, Sandra, Lorette, Vincent, Maureen.

*Dacht je dat al het grootse leven,
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal is afgeschreven,
ineens geen enkel nut meer heeft?*

*dat alle liefde die zij gaven
hun wijsheid of hun droevenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?*

*ze leven verder en ze slapen
niet één moment, geen enk'le stond.
Hij heeft de mensen niet geschapen
om op te bergen in de grond.*