

Ter gedachtenis aan ons Zalig Kindje

# Hermina Ludgerdina

dochtertje van

H. VAN MARLE

en

G. J. DAMHUIS

geboren te Losser 6 October 1951, overleden  
2 Juni 1953 te Glane (gem. Losser) en 5 Juni  
begraven te Losser op het parochiaal kerkhof

---

Vader, moeder, droogt Uw tranen,  
Weent niet over mij!  
'k Ben gelukkig in den hemel  
'k Speel in de Engelenrij.

Jezus heb ik als mijn Vader  
Liefderijk begroet,  
In Maria vindt ik moeder:  
O, wat is zij goed!

'k Zweef op blanke hemelwiekjes  
In der zaalgen rij  
'k Zing met leliewitte Cherubs  
't Alleluja blij.

En met and're heil'ge Kleinen  
Vlecht ik kransjes nu  
Evenals hier de Engelen dragen,  
Eén voor Vader, . . . één voor U.

---

F. J. ter Schure, Koster, Losser