

TER GEDACHTENIS AAN

Johannes Antonius Bernardus Mars

Hij werd geboren 24 april 1928 te Enschede,
21 juni 1956 trad hij in het huwelijk met

Catharina Johanna Josephina Rolevink.

Precies 6 $\frac{1}{2}$ jaar heeft dit gelukkig huwelijk geduurd en God zegende dit huwelijk met twee lieve kinderen Addy en Wim. Hard heeft hij gewerkt voor zijn echtgenote en kinderen. Enkele jaren was hij een trouw lid van het collectantencollege van de St. Jozefparochie. Voor velen was hij een vriend.

In de volle kracht van zijn leven openbaarde zich langzamerhand een ongeneeslijke ziekte. Zijn lijden was smartelijk, maar hij toonde zijn karaktergrootheid door het onvermijdelijke in volle overgave aan Gods Wil te aanvaarden. Wij buigen nederig ons hoofd voor de voor ons onbegrijpelijke wil van God, die zo spoedig een einde maakte aan dit leven. Voor ons is deze dood onbarmhartig en geheimzinnig, niet voor hem, omdat hij door eenvoud en goedheid van hart, door de trouwe vervulling van zijn godsdienstige plichten, door zijn blij geloof en door zijn geduld in het lijden van zijn korte aardse leven klaar was voor deze grote stap.

Het afscheid is hard voor haar, die enkele jaren van innig geluk met hem gekend heeft, die met haar liefde en bezorgdheid zo'n grote steun voor hem was, zijn rust in God moge haar troost en moed geven.

Op de 29e december 1962 stierf hij, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, in het r.-k. ziekenhuis te Enschede. De 2e januari 1963 werd hij begraven op het r.-k. kerkhof te Enschede. Daar wacht zijn lichaam op de Verrijzenis.

Wij zullen deze sympathieke man blijven gedenken in onze gebeden tot God.